

Σέσυν Ζαΐζε, Μί στολή και μέ φτια Άγριαν έργα.

τας ύστερα μόνος μέ τό γυιό του, τοῦ περιγράφει πόσο δύσκολο είναι τό έργο του (Μονόλογος Μπόρις Γκοντούνωφ. «Κρατάω τήν άνωτατη έξουσία»). Ακούγονται κραυγές από τά βασιλικά διαμερίσματα. Ο Θεόδωρος μαθαίνει τί συμβαίνει καὶ ἐξηγεῖ εὕθυμα, πώς τοακώθηκαν ἡ ύπηρέτρια μέ τόν παπαγάλο! Τά παιδιά καὶ ἡ παραμάνα φεύγουν. Ο Πρίγκιπας Σουΐσκι, ἔνας πανούργος αὐλικός ἔρχεται καὶ ἀναγγέλλει στόν Τσάρο, ὅτι ἔχει παρουσιαστεῖ κάποιος διεκδικητής τοῦ θρόνου μέ τό ὄνομα Ντιμίτρι. Ἀνήσυχος καὶ ταραγμένος ὁ Μπόρις, βάζει τόν Σουΐσκι νά τοῦ ἀφηγηθῇ καὶ πάλι τίς λεπτομέρειες τῆς δολοφονίας τοῦ Τσάρεβιτς. Ἡ ἀφήγηση αὐτή δέν διαλύει τούς φόβους του, ἀλλά ἀντίθετα τόν ταράζει σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά νιώθει τρόμο ἀκούγοντας τίς καμπάνες πού χτυπάνε. (Σκηνή τῆς κωδωνοκρουσίας «Μπόρις ύποφέρω»)



ΚΙΚΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ

Διάλειμμα

ΣΚΗΝΗ 6η (Πολωνία – Κήπος στόν Πύργο τοῦ Μνίσεκ)

Ο Ντιμίτρι κρύβεται, καθώς φθάνει ἡ Μαρίνα κόρη τοῦ Βοεβόδα τοῦ Σαντορμίρ, τριγυρισμένη ἀπό Πολωνούς εὐγενεῖς πού ἐκθειάζουν τήν ὄμορφιά της. Ἡ ζήλεια φωλιάζει στήν καρδιά τοῦ Ντιμίτρι, ἐνῶ ἡ Μαρίνα ἐξυπηρετεῖ θαυμάσια τίς φιλοδοξίες του καὶ τόν προτρέπει νά κερδίσει τήν καρδιά της καὶ μαζί τό θρόνο τῶν Τσάρων. (Ντουέττο Μαρίνας – Ντιμίτρι: «Ω Τσάρεβιτς...»)

ΣΚΗΝΗ 7η (Στό δάσος τοῦ Κρόμου)

Ἡ ἐπανάσταση ἔχει φουντώσει στή χώρα. Οἱ χωρικοί ἔχουνε συλλάβει τόν Χρουστώφ καὶ τόν ἔχουν δέσει σέ κάποιο δένδρο. Περνάει ἔνας ἡλίθιος, κυνηγημένος ἀπό χαμίνια. «Ερχονται οἱ Βαρλάαμ καὶ Μιχαήλ πού ύποκινοῦν τό λαό κατά τοῦ Μπόρις καὶ τόν καλοῦν νά ἀνακυρήξῃ Τσάρο, τόν «εὐγενικό Ντιμίτρι». Οἱ Ιησουτεῖς, ψάλλουν τό «Σάλβουν φάκ ρέγκεμ», ἀλλά ἐπακολουθεῖ ἄγρια φιλονείκια πού σταματάει τήν ἄφιξη τοῦ Ντιμίτρι. Ἐκείνος τότε πετυχαίνει νά ἀναγνωρισθεῖ ὡς Τσάρος, ἐνῶ τό πλῆθος τόν ζητωκραυγάζει. «Ολοι τόν ἀκολουθοῦν στή μάχη. Στή σκηνή μένει μόνο ὁ ἡλίθιος πού προφητεύει μιά μεγάλη σειρά ἀπό συμφορές γιά τή Ρωσία.

ΣΚΗΝΗ 8η (Συνέλευση τῆς Δούμας τῶν Βογιάρων καὶ θάνατος τοῦ Μπόρις)

Οἱ ἄρχοντες συγκεντρώνονται καὶ συζητοῦν γιά τήν τύχη πού θά ἐπιφυλάξουν στόν ψευτο-Ντιμίτρι. Ο Σουΐσκι τούς ἀποκαλύπτει τό φοβερό μυστικό πού ἀνακάλυψε. «Ἐπειτα μπαίνει ὁ Μπόρις, κυνηγημένος πάντα ἀπό τίς τύψεις τοῦ ἐγκλήματός του. «Οταν ξαναθρίσκει κάπως τήν αύτοκυριαρχία του, ὁ Σουΐσκι παρουσιάζει τόν μοναχό Πίμεν, πού ἔξιστορει τό θαῦμα πού ἔγινε πάνω στόν τάφο τοῦ Ντιμίτρι. Τό τελευταῖο αὐτό πλήγμα ἀποτελείωνει τόν Μπόρις, πού πεθαίνει, ἀφοῦ πρώτα ζητάει νά καλέσουν τόν γυιό του, στόν ὅποιο παραδίνει τήν έξουσία καὶ ἀπευθύνει τόν τελευταῖο χαιρετισμό του. (Θάνατος τοῦ Μπόρις: «Ἀντίο γυιέ μου...»).



ΖΑΧΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ



ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ



ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΝΤΙ ΤΑΣΣΟ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΤΖΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΝΟΣ



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ

Μόριφος Ησίος
συναρπαγείς
κίκη